

Voel je TOP met je talent (7): Ruurd van Buiten

Iedereen heeft een uniek talent. In een gezamenlijk project met de Maatschappelijke Onderneming Smalingerland ging Jellie de Roos daarom op zoek naar tien uiteenlopende Smalingerlandse talenten. Vandaag het beeldwijze talent, een gave die zich kenmerkt door creatief denken en innovatieve uitvindingen bedenken. Drachtster Ruurd van Buiten is met zijn solarbootteam wereldkampioen geworden. **Wanneer ontdekte u dat u talent had voor het bedenken van innovatieve creatieve en technische ideeën?**

Zo lang ik mij kan herinneren heb ik deze eigenschap gehad, ik zag en zie altijd en overal mogelijkheden om dingen op een andere manier te gebruiken. Het begint altijd met een beeld in mijn hoofd en de gedachte: 'Het moet toch anders kunnen'. Dat had ik al heel vroeg, ik was een ontzettend eigenwijs jongetje wat dat betreft. Ik herinner mij bijvoorbeeld een opdracht in groep 1/2, we moesten voor vaderdag een steen (zie foto) mee naar school nemen, de bedoeling was een klein steentje. Ik had als kleuter echter een prachtige kei gezien en had in mijn hoofd al bedacht hoe ik die zou versieren. Mijn vader zorgde dat die kei op mijn tafeltje in de klas werd gebracht. De juf werd boos. **Op welke manier zet u uw beeldwijze talent op dit**



fotograaf: Henk de Jong

moment in?

Eigenlijk continu. Ik zie dagelijks dingen waarover ik nadenk. Ik heb constant ideeën in mijn hoofd hoe dit anders zou kunnen en ik zie altijd en overal mogelijkheden.

Welke mensen/gebeurtenis/drive stimuleerden u om uw talent te ontwikkelen?

Vooral mijn ouders, die lieten mij erg vrij zodat mijn talent zich kon ontwikkelen. Mijn ouders hadden een bungalowpark in Balk en ik ging vaak met mijn vader het park

over op mijn skelter. Er was altijd wel iets wat gedaan moest worden aan de honderdtien huisjes. Door te observeren, te helpen, te ervaren en alles mee te maken leerde ik zoveel. Ik moet eerlijk zeggen dat school mij juist erg beperkte in mijn talentontwikkeling. Er was zoveel wat ik moest doen en ruimte voor wat ik wilde leren was er nooit.

Op welke talentvolle prestatie

bent u tot nu toe het meest trots?

Toch wel de ontwikkeling en het maken van de solarboot, hierin kwam mijn technische en creatieve denktalent volledig tot uitdrukking. Belangrijk is om te noemen dat ik dit niet alleen deed. Ik deed dit met een succesvol team, we hebben samen van niets iets prachtigs weten te maken, daar ben ik erg trots op. Een prachtige opsteker was toch wel het meedoen en winnen van de Solarrace hier

in de Drachtster Vaart. Inmiddels is het hoogtepunt de wereldtitel met onze solarboot.

Welke offers heeft u moeten leveren om uw talent tot uitdrukking te brengen?

Tegendraads zijn, mijn eigen wijsheid behouden, geloven in mezelf en mijn ideeën ondanks dat anderen zeggen dat iets niet kan. Ik heb ervaren dat het kiezen voor mezelf niet altijd gewaardeerd wordt door anderen. Een leraar zei bijvoorbeeld dat het 'niks' zou worden met mij, TL/Kader was het hoogste wat ik kon behalen. Maar gelukkig bewijs ik deze 'leraar' nu het tegendeel. Ik doe nu een studie op HBO-niveau en bezit mijn eigen bedrijf. Ik denk echt dat ik wel een 'irritant' jochie was vroeger op school, maar ik was gewoon vervuild. Nu pas word ik echt geprikkeld om mijn talenten te ontwikkelen door de uitdagingen die bij mij passen.

Wat zou u anderen met uw (of een ander) talent mee willen geven?

Blijf vooral in jezelf geloven. Keur creatief en origineel denken niet af, ook niet in het onderwijs. Stimuleer het juist.

Wie ook zijn talent wil ontdekken kan op 20 november van 16:00 uur tot 18:00 uur langskomen in De Holdert. Er zijn verschillende organisaties aanwezig om mensen op weg te helpen.