

Expositie Erik de Boer in @Holdert, Drachten

Van 26 oktober t/m 10 januari is er een expositie te zien van kunstenaar Erik de Boer. Deze expositie toont een kleine selectie deze jonge creatieve duizendpoot.

Erik de Boer is geboren in 1991 en is een kunstenaar met veel creatieve gezichten. Hij tekent, schildert, doet aan beeldhouwen, dicht, schrijft, acteert en regisseert. Hij is hoofdzakelijk autodidact en door veel te kijken en experimenteren is hij gekomen waar hij nu is.

Het gebruiken en combineren van ongebruikelijke materialen is veelal in zijn werken terug te vinden. Uiteenlopende verfsorten op 1 doek, combinaties van dichtkunst met muziek of andersom, het is allemaal mogelijk.

Erik zijn werk ontstaat veelal vanuit het onbewuste. Het gaat om de eerlijkheid en de kracht van dat moment. Hij kijkt naar dingen en ziet een beeld of schrijft in 1 keer een compleet gedicht en of maakt plotseling iets van een gevoel en/of een gedachte die hem op dat moment bezighield.

In sommige werken laat hij het werk zichzelf afmaken. Dit is vooral te zien in zijn schilderijen met diverse verfsorten. Wanneer dit klaar is ontstaat er een chemisch proces waardoor het eindresultaat anders is dan hoe het eerst was gemaakt.

Mocht u meer willen zien of heeft u vragen, op- of aanmerkingen, dan wel interesse: Kijk op www.facebook.com/erik.kunstenaar of mail e.d.deboer@live.nl